

Meegeefverhaal

Je kunt dit verhaal vinden in de Bijbel in Genesis 1:2-3. Dat is op de allereerste bladzijde van je Bijbel!

God maakt de hemel en de aarde

'In het begin schiep God de hemel en de aarde'; dit is de eerste zin van de Bijbel. Was er dan helemaal niks? Nee! Alleen God was er. En Hij ging iets ontzettends moois maken. Zo mooi dat wij er nu nog van kunnen genieten!

Hoe ging dat dan? Nou, het was wel erg donker en dan zie je niks. Dus God zei: 'Ik wil licht!' En toen was het licht, dat noemde Hij 'dag' en het donker noemde Hij 'nacht'. Maar het zag er nog wel erg leeg en saai uit. Nu gebruikte God zes dagen om de aarde heel erg mooi te maken.

Eerst kwam er de lucht boven ons, God noemde die hemel. Prachtig, die lucht! Beneden op de aarde was er eigenlijk alleen maar een modderzee. God zei dat het water apart moest en zo werd het een zee! Op het land dat over was, liet God gras groeien en mooie groene planten en hoge bomen.

De lucht die God gemaakt had was heel mooi, maar nog wel leeg. Voor de dag maakte hij een grote ronde warme bal, hoog in de lucht. De zon! Voor de nacht maakte hij wel honderdduizend kleine lichtjes, en



misschien nog wel meer! Hij noemde ze sterren. En een maan die er steeds weer anders uitzag, wat bijzonder....

De lucht was zo groot, er kon nog veel meer bij! God maakte vogels, die zomaar door de lucht konden vliegen. Grote vogels die heel hoog en ver kunnen vliegen,

andere vogels die kunnen vliegen én zwemmen! Kleine kleurige vogeltjes die graag in de takken van de bomen zitten. God maakte zoveel verschillende soorten! En Hij vond ze allemaal mooi.

Wat God gemaakt had, vond Hij al heel mooi, maar het kon nóg mooier! In het water van de zee maakte Hij dieren die daar zomaar konden zwemmen en spelen. Kleine vissen, maar ook enorme walvissen. En ook vissen met mooie kleuren. Ook hiervan maakte God veel verschillende soorten. Het werd prachtig en heel bijzonder!

Nu waren er dieren in de lucht en in het water, maar op het land kunnen ook dieren leven! Zo maakte God daar dieren met korte poten en mooie staarten. En dieren met grote oren of een lange nek. En dieren met bruine haren of vrolijke snuiten! En nog veel meer!

God vond het prachtig wat Hij gemaakt had! Het was zo mooi, het leken wel allemaal waardevolle schatten!

Maar God vond dat alles nóg mooier moest worden. 'Ik wil nog het allermooiste van de wereld maken,' zei God.

'Ik wil iets maken dat kan lachen en denken en dansen en springen en praten. Ik wil iets maken dat van Mij kan houden.

Ik wil iets maken waar ik heel veel van kan houden. Ik ga mensen maken! Een mens moet lijken op Mij. Een mens moet Mijn spiegelbeeld zijn.

Je moet kunnen zien, dat ik de mensen gemaakt heb.' Daarom maakte God twee prachtige mensen. De man heette Adam. En God noemde de vrouw Eva. God vond Adam prachtig. God vond Eva prachtig.

God maakt nog steeds mensen. Bruine mensen, witte mensen, zwarte mensen, gele mensen. Grote en kleine en dikke en dunne mensen. En God vindt ze nog steeds even mooi. God maakte je vader en je moeder, je opa en je oma, je meester en je juf. En God maakte jou. En weet je wat zo bijzonder is? God houdt nog evenveel van alle mensen als Hij van Adam en Eva hield. God houdt ook superveel van jou!

Kijk maar goed om je heen! En geniet van al die mooie schatten die God bedacht én gemaakt heeft. Zeker weten dat jij je dan schatrijk kunt voelen... als je een frisse duik neemt in dat meertje, of als je speelt met jouw huisdier, of als je alle pluizen van een paardenbloem afblaast! Dat is allemaal prachtig!

Toch zal je ook wel weten en merken dat het soms best moeilijk is om goed voor deze schatten te zorgen. Er gebeuren ook nare dingen om ons heen: denk maar aan vissen die dood gaan in de zee (plastic soep) of aan bossen die gekapt worden omdat mensen alleen aan geld denken. Dat is verdrietig. Maar dat ligt aan de mensen én niet aan God. God heeft in het begin alles helemaal goed gemaakt!